

Sarı Yelekliler (Gilets Jaunes)

Ne İstiyor Bu Sarı Yelekliler?

Olaylara Fransız kalmamak için küçük bir tarihsel yolculuk yapalım mı?

Öncelikle ulusal devletlerin kurulmasına öncülük eden Fransız ihtilaline ve Fransız toplumun genel yapısına bir göz atalım;

Fransız İhtilali öncesi toplum genel olarak 3 sınıfa ayrılmıştı:

1. Soylular: Yüksek memuriyetleri ve ordudaki önemli mevkileri ellerinde tutuyorlar ve hiç vergi ödemiyorlardı.
2. Ruhbanlar: Krallığın başta gelen zümrelerinden ruhbanlar, çok büyük ayrıcalıklardan ve gelirlerden yararlanırdı. Din adamları, Fransa topraklarının aşağı-yukarı %10'una sahip olmasına karşın sadece beş yılda bir cüzi miktarlarda vergi ödemekteydiler.
3. Üçüncü Sınıf [Tiers Etat] Hepsi 24 milyon kişi olan bu sınıf oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. Burjuvalar ve köylülerden teşekkül etse de burjuvalar da kendi içinde ayrıca tabakalaşmış bulunmaktaydı. (Bir yanda, bankacılar, tüccarlar ve sanayiciden oluşan Büyük Burjuvazi yer alırken, diğer tarafta küçük tüccar, küçük banker ve doktor, avukat, noter gibi serbest meslek sahipleri ve sanatkârlar ve yazarlar Orta Burjuvazi'yi oluşturuyordu. Bunlara ek olarak zanaatkârlardan ve küçük esnaftan oluşan Küçük Burjuvazi yer alıyordu). Köylüler, Fransa nüfusunun %80'i civarındaydı. Üçüncü sınıfa mensup kişiler küçük zanaat kollarında, küçük işletmelerde, gelişmekte olan küçük imalathane ve yapım evlerinde çalışmaktaydılar. Ayrıca şehirlerin yoksul, işsiz ve sefil insanları da bu grup içerisinde değerlendirilmiştir.

İhtilal öncesi taşra soyluları giderek fakirleşmeye başladıkları için yasal hakları olan feodal vergileri artırmaya başladılar. Bu durum en çok burjuva sınıfını rahatsız etmeye başladı zira sanayi devrimiyle birlikte zenginleşmelerine rağmen toplumsal konularda söz hakları yoktu. Özetle itirazları "parayı biz veriyoruz düdüğü başkası çalıyor" idi. Ancak John Locke, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürlerin zihinlere ektiği devrim fikrini hayata geçirecek insan gücüne sahip değillerdi. Bu durumda kullanılacak en makul kesim olarak yılda 30 gününü angaryalarda harcayan ve vergilerle beli kırılan köylüler görülüyordu.

Fransa'da yaşanan sosyal ve ekonomik buhranları bertaraf etmek isteyen Karl 16. Louis'nin tüm sınıflardan eşit vergi almak istemesine ne soylular ne de kilise sıcak bakmıyordu. Bu esnada olaylar olayları kovalamaya devam etmekte, hiç olmadığı kadar gazete, broşür vs. yazılı ve görsel medya kullanılarak halk isyana teşvik ediliyordu. Ve nihayetinde kendi millî meclislerini kurduktan sonra tüm ülkeyi sokağa dökerek ihtilali gerçekleştirmişlerdir.

Sarı yeleklilerin taleplerinin ne olduğuna geçmeden önce sürecin nasıl buruya geldiğine bakalım;

Fransız Maliyesinin, 2019 yılı itibarıyla vergide yolsuzluk yapanları sosyal medya ağları dâhil hayatın her alanında izleyeceklerini ve yasadışı iş yapanları cezalandıracaklarını ilan etmesi,

Fransızlar OECD ülkeleri arasında %46,2 ile vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı en yüksek ülke olması,

Akaryakıt fiyatlarının artması,

Hayat Pahalılığı,

Asgari ücretin düşük olması vb.

Küresel ölçekte sarı yeşillileri destekleyenlerin gerekçelerini ise; Avrupa Ordusunun kurulmasına Fransa'nın Almanya ile birlikte öncülük etmesi ve Dolar yerine Euro'nun kullanılmak istenmesi olarak özetleyebiliriz.

Analiz

Herhangi bir halk ayaklanmasının nihayete varabilmesi için mutlaka maddi olarak süresiz ve sınırsız bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir.

İki olayı ele alacak olursak;

Fransız ihtilalinin bir zenginler hareketi olduğunu, Sarı Yeşillilerin ise yoksul kesimin hareketi olduğunu görürüz. Fransız ihtilalini başarılı kılan neden olarak Burjuvanın cansiperane bir şekilde tüm enstrümanları kullanarak olayları finanse etmesini söyleyebiliriz. Oysa Sarı yeşilliler hareketi Macron'u iktidara getiren "Küreselciler" e karşı "Ulusalçılar"ın organize ettiği bir isyan girişimidir. Her ne kadar halkın haklı taleplerini temellendirerek mevcut iktidarı devirmeyi hesaplasalar da provokasyonlar sonucu insanların öldüğünü, mağazaların yağmalandığını ve asgari düzeyde taleplerinin karşılandığını gören halk sokaklardan çekilecektir. Geride kalanların ise iktidarı devirmeye gücü yetmeyecektir.

Hamiş:

*Küreselciler: Sanal gerçekliklerle insanları kontrol edebileceklerini tek dünya devleti hayali kuran ve bunu gerçekleştirmek için mücadele eden güç odakları (Teknolojinin Amerika'dan Çin'e transferini sağlayanlar).

*Ulusalçılar : Soğuk Savaş sonrası doları merkeze alarak kapitalizmi kuranlar ve devam ettirmek isteyenler (Görünen yüzleri Trump olan ve var güçleriyle dolar ile ticaretini savunanlar).